

DE MORGEN  
BROGNIEZSTRAAT 54  
1070 BRUSSEL

08 Aug. 1994

# De schuldige en de moedige dokters V

Na de weezinwekkende verhalen over Tutsi's die voor hun Hutu-buren werden afgeslacht, vraagt de wereld zich af of beide etnische ooit opnieuw zullen kunnen samenleven. Maar er zijn evenveel verhalen over Hutu's die met elkaar voor hun eigen leven Tutsi-vrienden van een gezonde dood hebben gered. Zeker in Butare, ooit het intellektuele centrum van Rwanda, waren dat geen eenzaamte gevallen. Wij hebben elkaar nooit



↓(1)

BUJARE  
EN ONZE VERSLAGGEVER

en de soldaten van het RPF  
niet terug naar het ziekenhuis  
te brengen, lagen alle patië-  
nten op de grond. Het was  
verschrikkelijk gezicht. Ze  
waren geprobeerd om zichzelf te  
vergen, maar de regeringssolda-  
ten hadden alle medikamenteen  
economie en de deur van het  
huis op slot gedaan. Ik heb  
vijf dagen bijna niets anders  
dan ledematen amputeren.  
De patiënten waren de won-  
taan ontstoken. De stank was  
bekwellend."

de Familie Rwagacondo (28)  
de hoofdgeneesheer van het  
universitair ziekenhuis van Butare  
op 20 april de slachtpar-  
toesloegen in Kigali naar  
anders gemartelde Butare,  
st hij als Tutsi noodgedwong-  
onderduiken. De verschrik-  
ken die zich tussen 20 april en  
de dag dat het leger van het  
indees Patriottisch Front  
(P) Butare veroverde, in het  
en huis hebben al gespeeld,  
t hij slechts van horen zeggen  
verpleegsters die het over-  
leven die nu terug aan de slag

Maar zijn eigen ervaringen  
etgeen hij bij zijn terugkeer  
waren genoeg. "Ze heb-  
de patiënten vermoord. Op  
grasplém lagen lijken. Ander-  
hebben we gevonden door af  
aan op de weerzinwekkende  
die achter gesloten deuren  
kwam."

een tweepaviljoenen van het  
staal in lig nog een tentjeil  
Arisen zonder Grenzen. Toen  
eind april noodgedwongen  
ziekenhuis van Butare moet  
even en naar Boeroendi vluch-  
te medewerkster Marie-Pou-  
nouman achteraf op een pers-



konferentie dat zij "in�tlic-  
keerd niet met eigen ogen  
had gezien dat de Interahamwe de  
patiënten hadden vermoord. Ze  
namen hen mee naar een plaats  
achter het ziekenhuis waar we hen  
niet meer konden zien."

Vanuit het ziekenhuis kon de  
plaats die nu in een gigantisch  
massagraf is veranderd inderdaad  
niet gezien worden. Onderaan de  
uitgestrekte ziekenhuisgronden  
ligt een grasvlakte die door een  
berm aan het zicht wordt ontbrok-  
ken. We staan met dokter Rwaga-  
condo uit te kijken over het veld  
waar honderden mensen op gru-  
welijke wijze om hun einde moe-  
ten zijn gekomen. De soldaten en  
Interahamwe zijn bij het begraven  
van hun slachtoffers' skordig te  
werk gegaan; voor onze voeten  
ligt nog een half vergaan skelet.  
Misschien zal ooit iemand de ske-  
letten opgraven om vast te stellen  
hoeveel mensen hier gedood zijn.

Nu kan men alleen maar gissen.  
Op 6 mei, daags na de persconfe-  
rentie van AzG in Brussel, kwam  
op de redactie van *De Morgen* een  
faxbericht toe van het ministerie van  
Buitenlandse Zaken van  
Rwanda, dat toen nog in Kigali  
was gevestigd. Het was een for-  
male oudering van de beschul-  
digingen van Spielman en er werd  
gesteld dat er nooit patiënten uit  
het ziekenhuis zijn ontvoerd. Er  
werd zelfs gedreigd met een  
rechtszaak tegen AzG. Ik vertel  
dokter Rwagacondo over het  
faxbericht. "Dat kan maar door  
twee mensen zijn ondertekend:  
Dr. Alphonse Karembe, de de-

ken geneeskunde van de universi-  
teit, een bekend extremist, of Dr.  
Jotham Nshimirimukiza, de direc-  
teur van het universitair zieken-  
huis."

De fax, gedateerd 25 april, draagt  
de handtekening van Dr. Nshimiry-  
mukiza. "Ik kan niet met zeker-  
heid zeggen in hoeverre Dr. Nshimi-  
rymukiza schuldig is geweest  
aan wat hier gebeurd is. Maar  
alleen het feit dat hij in leven was  
op 25 april doet veronderstellen  
dat hij medeplichtig is geweest.  
Het is onstellend te nagaan vast-  
stellen hoe vroegere collega's ak-  
tief hebben bijgedragen tot het  
afslachten van onschuldige buri-  
gers. Verschillende geneesheren  
hebben in die beginperiode opzet-  
telijk Tutsi-patiënten uitgeschre-  
ven, goed wetende dat zij zouden  
gedood worden zodra ze het zie-  
kenhuis verlieten. De Interaham-  
we stonden hen buiten op te wach-  
ten."

Dr. Rwagacondo somt de namen  
op van de geneesheren die vol-  
gens de ooggetuigenissen van  
verpleegsters en patiënten hebben  
samen gespannen met de Interahamwe  
en de soldaten: Dr. Se-  
sisting Munyemana, Dr. Gaisinze  
Théophile, Dr. Bigirimana Ignace,  
Dr. Kramucyo Élysée en Dr.  
Ukobukye Thomas. "Over de  
laatste heb ik vernomen dat hij  
gestorven is aan een ziekte. Of  
misschien was het de straf van  
God voor wat hij gedaan heeft,"  
voegt Dr. Rwagacondo lachend toe.  
Gelukkig hebben niet alle dokters  
zo gehandeld. Een Tutsi-ver-

pleegster doet haar hoofddoek af  
en toont de machetewonden die  
haar in het ziekenhuis werden  
toegebracht door regeringssolda-  
ten. Dat zij nog leeft, heeft ze te  
danken aan een Hutu-dokter die  
haar de sleutel van een geheime  
bergplaats in het ziekenhuis gaf.  
Daar heeft ze zich inwendig  
verstoppen tot het RPF redding  
bracht."

Het is wellicht het sprekendste  
bewijs dat deze oorlog het gevolg  
was van politieke manipulatie,  
dat de meeste Tutsi's die de  
bloedbaden hebben overleefd,  
niet danken aan de hulp van  
Hutu-vrienden. Dr. Rwagacondo  
herinnert zich nog elk detail van  
zijn eigen redding.

"De slachtpartijen zijn in Butare  
op de middag van 20 april begon-  
nen. Een bevriend militair, een  
Hutu, heeft mij toen opgebeeld.  
Hij zei dat ik thuis moest blijven  
en dat hij 's avonds zou langska-  
men om mij uit te leggen wat er  
aan het geboren was. Die avond  
heeft hij mij verteld van de doden-  
lijsten die de Interahamwe mee-  
hadden. Op de lijsten stonden de  
namen van politieke opposanten  
en van mensen die in oktober  
1990 in de gevangenis hadden  
gezeten op verdenking van RPF-  
sympatieën. Mijn naam stond nog  
niet op de lijst, zei hij, maar hij  
vreesde dat ik toch zou gedood  
worden vanwege mijn etnie."

"Mijn vriend is de volgende dag  
teruggekomen. Hij had mij van  
tevoren gewaarschuwd dat hij een  
scène zou opzetten om de buren te  
misleiden. Hij is gekomen met

two andere militairen. Ze hebben  
in de lucht geschoten en  
schreeuwden dat ik buiten moest  
komen. Ik ben naar buiten gegaan  
met mijn honden boven het hoofd.  
Zo ben ik weggevoerd. Ik had nog  
juist de tijd om aan mijn vrouw te  
zeggen dat zij iedereen die ze  
kende moest opbellen om te zeg-  
gen dat ik gedood was door de  
militairen. Dat was mijn enige  
kans. Mijn vriend heeft mij toen  
naar het huis van bevriende Hu-  
tu's gebracht waar ik een maand  
ben ondergedoken."

Van zijn vrouw hoorde Dr. Rwa-  
gacondo achteraf dat de Interahamwe  
dagelijks langskwamen en  
dreigden om haar te verkrachten  
en te vermoorden. "Het is alleen  
te danken aan het feit dat de  
Interahamwe niet van Butare wa-  
ren dat zij het overleefd hebben.  
Onze buren, Hutu's, hebben de  
militaires wijsgemaakt dat haar man  
een Hutu was die in het hospitaal  
de 'gewone' regeringssoldaten  
verzorgde. Toen later plaatselijke  
Interahamwe opdoken die zeer  
goed wisten wie ik was, hebben  
de buren hen gezegd dat mijn  
vrouw ondertussen de militaires  
was geworden van een belangrij-  
ke officier in het regeringsleger.  
Toen zijn ze weer afgedropen."

Na een maand keerde Dr. Rwa-  
gacondo op aanraden van zijn  
vriend-militair terug naar zijn ei-  
gen huis. "Iedereen was ervan  
overtuigd dat ik dood was, en ik  
wilde het leven van mijn Hutu  
vrienden niet langer in gevaar  
brengen. Ik heb mij verschoeid in  
de douche, waar mijn vrouw een